

veel sterkte toe.

LEVENSLOOPE

Geboren : 29-10-1893 te Para
ra
Gedoopt op : 26-11-1893 te Bersaba
Aangenomen : 5-12-1915 in de Saronkerk door zending Kersten
Gehuwd op : 2-11-1921 in de Noorderstadskerk met zr. Remelia Carolina Helstone door wijlen ds. Helstone.
Kinderen : Elfriede (20-5-1922), Adelia (13-5-1924), Otilie (29-1-1926), Ewald August (overleden), Max Harold (overleden), Ronald Herman (overleden) en Harold Theodor (14-6-1937)
Loopbaan : Opleiding Theologische School (nov. 1915-maart 1921)
Beroepen naar de Noorderstadsgemeente (april 1921) Combégemeente (maart 1923), Stadszending (nov. 1924) Gem. Nickerie (1927), Potribo (1927), Charlotenburg (juni 1931), Coronie (jan. 1934), Saron, Rust en Vrede (jan. 1935), Wanica, Noorderstad plus Bov. Commewijne (sept. 1942), gem. Nickerie (april 1944), gem. Wanica (juli 1947) en Grote Stadsgemeente (febr. 1950).
Met pensioen op 1-1-1964.

Het Provinciaal Bestuur der Evangelische Broedergemeente in Suriname

memoriam: William Daniel Belfor

Op 26 oktober overleed BR. WILLIAM DANIEL BELFOR.

DE MENS BELFOR

"Papa was een sociaal bewogen mens". Zo typeert zr. Belfor-Helstone haar onlangs overleden echtgenoot.

"Hij heeft heel veel geestelijke rijkdom voor ons achtergelaten. Voor ons is hij niet dood" voegt dochter Adelia eraan toe.

Kort na het heengaan van br. Belfor hadden wij een gesprek met hen.

Op jeugdige leeftijd kwam br. Belfor naar Paramaribo, waar hij onder andere de Comenius-school bezocht en later lid werd van de jeugdorganisaties Paulus en Timotheus. Zodoende ging hij theologie studeren. Enkele tijdgenoten zijn de broeders Gessel en Neslo.

Da. Belfor hield veel van mensen. Hij droeg altijd de vrolijkheid tegen zich mee, maar verstond tegelijkertijd de kunst om ernstig te zijn. Persoonlijke problemen zette hij terzijde en had altijd een open oor voor de ander.

We kunnen zonder meer stellen dat ds. Belfor een kenner van het distrikt was (naar het binnenland is hij nooit geweest).

Als zijn grootste eigenschap typeert zr. Belfor-Helstone de broeder als een man met groot respect voor ieder mens en het



leven.

"Voor ons, zo vertelt dochter Adelia, "stond hij altijd met zijn gezegden klaar."

Een bekende zegwijze was bij voorbeeld Ga nooit op je tenen staan, anders val je gemakkelijk. Daarmee gaf hij zijn kinderen mee dat zij zo eenvoudig mogelijk moesten zijn.

HARDE WERKER

Behalve het gemeentewerk is ds. Belfor gedurende langere tijd lid van het Kerkbestuur en als zodanig ook waarnemend praeses geweest.

Volgens zr. Belfor heeft haar

man het in die dagen zeker niet gemakkelijk gehad. Ook na zijn pensionering heeft het echtpaar Belfor-Helstone actief het gemeentewerk verricht te Berlijn (Para).

Uit die dagen dateert zijn ziekte. Na een enerverende vergadering voelde hij zich onwel en een beroerte (verlamming) was het gevolg. Met zijn gezondheid is het nooit meer geheel goed gekomen. Toch bleef br. Belfor dezelfde geduldige, vriendelijke man, vertrouwend op zijn Heer.

WOORD VAN TROOST

De oudste predikant van de E.B.G.S. is er niet meer. "Hij is gaan rusten" zegt zr. Belfor. Het is alsof zij en de overige nabestaanden geen verdriet kennen. Ook zij is slecht ter been en zit in een rolstoel. "Papa sust me zo" zegt ze lachend. Blijmoedigheid straalt van haar gezicht af.

De post wordt net bezorgd. Een verjaardagskaartje!

Op 29 oktober zou hij 89 jaar oud zijn geworden. Zijn verjaardagsbloemstuk zou nog bezorgd worden.

Pijnlijke ogenblikken? Welneen. In plaats van dat wij haar troosten, worden wij getroost. Zegt zr. Belfor: "Papa heeft nu een betere verjaardag".

Aan de nabestaanden wensen wij